

Blinde Liefde voor Salsa
Nieuwsbrief 7 - december 2018

Dit jaar is een mindere jaar.

- De aanvraag heeft te lang op zich laten wachten
- Er was een kleine miscommunicatie tussen de Stichting en de gemeente.
- De eerste seizoen mocht pas in augustus beginnen
- Weinig deelnemers en workshops

Maar... Het goede nieuws is:
We gaan toch door!!!

Voordat ik verder ga, wil ik eerst toch even terug kijken.
Ondanks dat het een mindere jaar is, hebben we toch nog iets moois meegemaakt: Elgin en Linaika zijn ouders geworden van Dathan en Miranda is onze nieuwe lid!
Welkom, Dathan en Miranda!

De lessen 2019:

Zoals je al van Blinde Liefde voor Salsa gewend bent, starten we weer op vrijdag van 19:30 uur

- 21:00 uur op:
- 18 januari : Openingsles
- 25 januari
- 1 februari
- 8 februari
- 15 februari
- 1 maart
- 15 maart
- 29 maart
- 5 april
- 12 april - Afsluitingsfeest

LET OP: vrijdag 22 februari, 8 maart en 22 maart is er GEEN les!!

Wist je dat...

... Dathan een broertje of een zusje krijgt? Ja, Elgin en Linaika zijn weer in verwachting!
Gefeliciteerd!

... Er een nieuwe leraar komt? Erik wordt onze vrijwillige salsa leraar en gaat in februari Elgin en Linaika overnemen.

Erik, welkom bij Blinde Liefde voor Salsa! Hoop dat je met veel plezier salsa les geeft!

... Je korting krijgt op je lesgeld? Lesgeld is vanaf januari 2019 € 25,- per seizoen, maar als je VOOR openingsles aanmeldt dat je komt proef dansen en je wilt daarna lid worden, krijg je € 5,- korting op je lesgeld. Dus mis de kans niet en meld je nu al aan!

Blinde Liefde voor Salsa wenst je een fijne salsa Kerst, spetterende jaarwisseling en veel salsa plezier toe!

Salsa Kerstgroet,
Gaby Wynia - van Lierop
Coördinator Blinde Liefde voor Salsa | Den Bosch
E: info@blindeliefdevoorsalsa.nl
M: 06 - 404 99 096